

## Nieuwsbrief januari 2021



Beste ouders en verzorgers,

we hebben alweer een heel aantal weken thuisonderwijs achter de rug. Daarnaast geldt er sinds afgelopen week ook een avondklok. Bovenop alle maatregelen ontstonden er op verschillende plekken in het land, waaronder in onze wijk, heftige rellen. Dit heeft ook bij sommige gezinnen van onze school tot angstige momenten geleid.

Juist in deze tijden kan je soms zo verlangen naar vrede. Dit jaar denken we op school na over dit thema. De vrede lijkt soms ver te zoeken. Maar we mogen dan weten dat De Vrededorst altijd dichtbij is. Een bekend gezegde van Augustinus is: *ons hart kent geen rust tot het rust vindt in U*. Op school mogen we de leerlingen dagelijks vertellen over die rust, die vrede die er is bij God. Hopelijk kennen we allemaal deze vrede!

### Nieuws vanuit het team

Op 19 december is Samuel Jonathan (Samuel) geboren. Juf Marjolein en haar man Henry zijn erg blij en dankbaar met de geboorte van hun zoon. Op het kaartje schrijven ze: 'Want U bent groot en doet wonderen, U bent God, U alleen' (Psalm 86:10). We feliciteren juf Marjolein en haar man met dit prachtige nieuws!



### Rapport en oudergesprekken

Vanwege het thuisonderwijs hebben we besloten de rapporten en de oudergesprekken iets op te schuiven. We hopen dat we op maandag 8 februari weer naar school kunnen. De weken tot de voorjaarsvakantie kunnen we dan gebruiken om te kijken waar de leerlingen staan. Na de voorjaarsvakantie zullen op dinsdag 2 en donderdag 4 maart de gespreksavonden plaatsvinden. Deze zullen ook deze keer digitaal zijn. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging om in te tekenen via parro. Op dinsdag 2 maart krijgen de leerlingen het rapport mee naar huis. Door het thuisonderwijs hebben we minder cijfers dan anders. Toch vinden we het belangrijk om de leerlingen hun rapport mee te geven. Er zijn dan wel minder cijfers, over het algemeen hebben ze zeker niet minder hard gewerkt.

### CITO LVS

Normaal gesproken nemen we in deze periode de CITO toetsen van het leerlingvolgsysteem af. Vanwege het thuisonderwijs hebben we dit voorlopig uitgesteld. Als we weer naar school gaan, zullen we eerst een periode nemen om te wennen aan school. Vervolgens zullen we de toetsen alsnog afnemen, om een goed beeld te krijgen waar onze leerlingen staan.

## Tekst van de maand

Wij leren op de Patrimoniumschool elke maand een tekst uit de Bijbel. Voor de maand februari zal dit de volgende tekst zijn:

*'De HEERE zal Zijn volk zegenen met vrede' (Psalm 29:11b)*



## Verhuisd, nieuw telefoonnummer, nieuw mailadres of uw inlogcode vergeten?

Als u een wijziging wilt doorgeven van uw contactgegevens of u wilt een nieuwe inlogcode voor het ouderportaal dan kunt u een mail sturen naar [c.donkelaar@patrimoniumschool.nl](mailto:c.donkelaar@patrimoniumschool.nl). Zij verwerkt dit in ons systeem.

## Gebedskring

Met huidige maatregelen is het niet mogelijk om als gebedskring bij elkaar te komen. We beseffen echter wel dat het juist in deze tijd extra nodig is. Daarom zal de gebedskring in februari digitaal bij elkaar komen. Dit zal zijn op woensdagavond 3 februari. De contactpersoon van deze gebedskring is Sharon van Leeuwen:

[sharonpach@hotmail.com](mailto:sharonpach@hotmail.com)



## Aanmelden nieuwe leerlingen

Mocht u zoon/dochter binnenkort 3 jaar worden en u wilt hem of haar ook aanmelden op onze school, wilt u dan het inschrijfformulier zo snel mogelijk inleveren? Voor de indeling van de groepen is het fijn om dit op tijd te weten!

## Agenda februari/maart 2020

Datum	Activiteit
22 februari t/m 26 februari	Voorjaarsvakantie
2 maart	Rapport mee
2 en 4 maart	Gespreksavonden (inclusief adviesgesprekken groep 8)

## Vakantierooster 2020-2021

Vakantie	Datum
Voorjaarsvakantie	22 februari - 26 februari
Paasweekend	2 april - 5 april
Koningsdag	27 april
Meivakantie	3 mei - 7 mei
Hemelvaart	13 mei - 14 mei
Tweede Pinksterdag	24 mei
Junivakantie	7 juni - 11 juni

Zomervakantie	16 juli - 27 augustus
---------------	-----------------------

Extra vrij voor groep 1-4
26 april - 30 april

Met vriendelijke groet,

Reinier Vink