

februari 2024

Leven

Beste ouders en verzorgers,

Vandaag is de meteorologische lente begonnen. Een periode die vaak in het teken staat van nieuw leven. De eerste bloemen komen weer boven de grond, de vogels beginnen met het nestelen enz. In de maandtekst gaat het ook over leven. Over leven met Jezus. We vieren deze maand het Paasfeest. We mogen vieren dat Jezus de dood heeft overwonnen en dat we door Hem met Hem mogen leven. In de komende tijd zullen we op school stilstaan bij het feit dat Jezus dit voor ons wilde doen.

Agenda

- 06-03 gebedsgroep
- 08-03 Studiedag groep 1 t/m 8
- 12-03 Inloopochtend
- 13-03 Biddag
- 22-03 Inloopochtend
- 28-03 Paasvieringen in de klas
- 29-03 Goede vrijdag; allen groepen vrij
- 01-04 2^e Paasdag; alle groepen vrij
- 02-04 Groepen 1 t/m 4 extra vrij

Studiedag 8 maart

Volgende week vrijdag hebben we de laatste studiedag van dit schooljaar. Alle kinderen zijn dan vrij. Als team gaan we dan verder met de Kanjertraining. We zullen ons verder verdiepen in de methode en kijken hoe we de volgende stappen kunnen zetten in de implementatie. Tot nu toe zijn we erg blij met de kanjertraining. Op 12 maart zullen er in een aantal groepen door iemand van de Kanjertraining lessen worden gegeven. Dit helpt ons om ons nog meer eigen te maken met de Kanjertraining.

Paasvieringen

De paasvieringen zijn dit jaar in de groep zonder ouders. Deze vieringen zullen gewoon onder schooltijd plaatsvinden.

IKC

De bouw van het IKC is in volle gang. Hieronder ziet u de laatste stand van zaken. We liggen nog steeds op planning voor oplevering in oktober 2024 en verhuizing in de Kerstvakantie van 2024.



Communicatie over belangrijke zaken

Wij beseffen hoe bijzonder het is dat u uw kinderen aan ons toevertrouwt. We doen ons best uw kind optimaal te laten ontwikkelen. Maar soms hebt u andere verwachtingen dan wij of schatten wij zaken anders in. Dat kan wel eens boosheid of misschien verdriet bij u oproepen. Het gaat immers om uw kind.

Dit vraagt om zorgvuldige en respectvolle communicatie. Emoties communiceren via bijvoorbeeld Parro kan allerlei ongewilde effecten geven voor u, maar ook voor ons. En daar wordt uw kind nooit beter van.

We vinden het daarom belangrijk om over gevoelige zaken samen te praten en dit niet via Parro te bespreken.

We willen u daarom vragen om tijdig een gesprek aan te vragen wanneer u iets dwars zit. Altijd eerst bij de leerkracht en als u er samen niet uitkomt bij de schoolleiding.

Biddag 13 maart

Op woensdag 13 maart is het weer biddag. We willen in een dienst die om 08.45 uur start in de Sionskerk met de kinderen bidden om een goed jaar voor gewas en arbeid. Een mooie traditie die we willen vasthouden. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. We willen aan de kinderen van groep 1 t/m 4 vragen om om 08.30 uur te verzamelen bij de Sionskerk.

Gebedskring

Op 6 maart komt de gebedsgroep weer bijeen op het hoofdgebouw. Elke maand bidden er ouders samen voor onze school. Van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Tekst van de maand

*'Als wij nu met Christus gestorven zijn,
gelooven wij dat wij ook met Hem zullen
leven.'
(Rom 6:8)*

Contact

Reinier Vink directeur Patrimoniumschool
Patrimoniumlaan 1 Willem Dreeshof 2
0318-510531 0318-512616
E: patrimonium@gavescholen.nl